

Openingsgebedje:

Mijn papa en mijn mama zijn naar huis gegaan
En ik ben in de klas gaan staan
Dag kleuterklas, dag stoel, dag lieve allemaal
Het wordt weer een fijne dag
Omdat ik met mijn vriendjes spelen mag
Ook doe ik m'n best bij 't werk
Van spelen en gymmen word ik sterk
Aan mijn familie denk ik even
Want voor iedereen wil ik een gezond leven.

Kalender:

Luister goed, ik heb een vraag
wie zou mij kunnen vertellen
welke dag is het vandaag?
Is het maandag, dinsdag woensdag
is het donderdag ja of nee?
Vrijdag, zaterdag of toch zondag?
Wie o wie heeft een idee?

Dagen van de week:

Iris en Michiel hebben het altijd druk.
Op maandag doet Iris de was
Op dinsdag liggen ze samen in het gras
Op woensdag gaan ze naar de stad
Op donderdag zitten ze lekker in bad
Op vrijdag is Michiel blij
Want op zaterdag en zondag zijn ze vrij!

Fruit eten:

Samen eten, hip hap hop
Pak je fruit en eet het op...
smikkel smakkel lekker
stop het in je mond,
smikkel smakkel lekker
eten is gezond!

Samen drinken, hip hap hop
Uit een beker of een mok...
smikkel smakkel lekker
stop het in je mond,
smikkel smakkel lekker
drinken is gezond.

Opruimen:

Tien, tien, tien, laat al je vingers zien
Niet meer lopen, niet meer praten
Hou de juf maar in de gaten
Tien, tien, tien, laat al je vingers zien

We gaan opruimen, we gaan opruimen,
Zet het waar het hoort,
De spullen soort bij soort,
We gaan opruimen, we gaan opruimen,
Ruim de boel maar op!

Kring maken:

Wij lopen hier, wij lopen daar
En komen allemaal bij elkaar
Pak je stoel en zet dat ding
Naast een ander en maak een kring
Hoor wat ik zing ringlingeling
Het wordt nu vast een mooie kring
1,2,3 nog even maar
En onze mooie kring is klaar

Rij maken:

Twee aan twee, twee aan twee
Zo gaan wij met de juffrouw mee
Zij aan zij, zij aan zij
In een lange rij

Buiten spelen:

Klop het zand van je kleren
Stamp je voeten op de grond
Klop het zand uit je haren buiten spelen is gezond!
Hoi hoi hoi hoi.....

Naar huis:

Dag, dag allemaal, dag, dag allemaal
Het spelen is alweer voorbij
Dag, dag allemaal, tot de volgende keer
Morgen / vanmiddag zien we elkaar wel weer!

Het was vandaag weer een heel fijne dag,
We gaan naar huis, dus ik zeg nu gedag,
Want de klok wijst aan, dat 't tijd is om te gaan
En alle papa's, mama's zie ik op 't schoolplein staan
Na 1 nachtje slapen dan zijn we er weer
Dus tot ziens allemaal, tot de volgende keer.

